



Kortgeleden zijn de uitslagen van de eindexamens van de klassen 10 en 12 bekendgemaakt. Na de drie moeilijke jaren vanwege het overlijden van John en de twee lockdowns met eerst online examens en een jaar later schriftelijke opdrachten, had ik nooit gedacht dat de kinderen zouden slagen. Wonder boven wonder zijn de studenten in klas 12 allemaal geslaagd met goede cijfers en Anita Pendro - een heel arm meisje uit een klein dorpje in de jungle - zelfs in de eerste divisie met verschillende onderscheidingen. Ook klas 10 heeft het goed gedaan. Drie meisjes zijn in de eerste divisie met onderscheidingen

geslaagd, terwijl de andere studenten met goede cijfers in de tweede divisie zijn geslaagd. Twee meisjes hebben een herexamen en een meisje is gezakt omdat zij heel slecht kan horen en onder behandeling is. Zij mag het gelukkig nog een keertje over doen. Volgende week beginnen de herexamens. We hebben een heel goed jaar achter de rug met veel zegeningen en de verlenging van de vergunning. De schooldeuren zijn opengegaan en de kinderen komen zondag 2 juli terug in het kindershuis. Mijn verlangen is dat het dit jaar ook een fijn jaar zal worden in de Elisabeth Campus.

Zomervakantie



Tien kinderen hebben de zomervakantie in het kindershuis doorgebracht omdat hun familie niet voor hen kon zorgen. In deze hete zomertijd hebben ze hier in onze grote campus een heerlijke tijd gehad. Ze hebben veel spelletjes gedaan en bijna elke dag in ons zwembadje gezwommen. Ook werden ze op verjaarsfeestjes en trouwerijen uitgenodigd en hebben het seminar van Open Doors bij kunnen wonen. Het was de tijd van de mango's, zwarte bessen, bananen en perziken die ze net als Adam en Eva in de tuin van Eden

van de bomen in de campus konden plukken. Ook werden ze vaak vervend met ijsjes. Naast de spelletjes hebben ze flessen geverfd en versierd die heel mooi zijn en nu op de lage tafels op de veranda van het kindershuis prijken samen met de beeldjes en vaasjes en huisjes die de kinderen net voor ze met vakantie gingen van natte klei hebben gekneed wat een bekende kunst is in de dorpen van Chattisgarh en in de musea worden tentoongesteld.

Weduwengroep



Ook deze maand hadden we weer een fijne weduwen middag waar de weduwen gezamenlijk hebben kunnen zingen en onze voorganger Chandra Prakash Gendely een kort woord heeft gebracht. Ook hebben zoals gewoonlijk enkele weduwen voor ons werk en voor hun sponsors gebeden. Na de korte dienst kregen de weduwen snacks en werd er met elkaar gebabbeld waarna ze hun maandelijkse ondersteuning ontvingen. Twee weken geleden is de weduwe Gangibai Yadav overleden. Zij lag al meer dan drie jaar op bed nadat ze haar heup gebroken had. John en ik hebben haar toen in het ziekenhuis bezocht en sinds die tijd hebben velen haar thuis bezocht waar haar zus en haar dochter haar tot aan het einde toe hebben verzorgd. Zij kwamen uit het hindoeïsme en zijn tot de Heer gekomen toen haar dochter werd bevrijd van een vreselijke boze geest. Zij is op

de begraafplaats begraven. De hindoe familieleden hebben gelukkig geen problemen gemaakt. Verschillende familieleden hebben zelfs de begrafenis bijgewoond! Zij is 85 jaar geworden. Haar trouwe sponsor in Nederland is een jaar eerder naar de Heer gegaan.

Speciale samenkomsten



Op 24 en 25 juni hadden we speciale samenkomsten in onze Bethel Full Gospel Church in Pendra Road op de campus van het kindertehuis. Onze voorganger had Gopal Roy uit Calcutta uitgenodigd om het woord van God te brengen. Hij is een volgeling van Sadhu Sunder Singh, de bekendste evangelist van India, een Sikh die in 1889 in Punjab werd geboren. Op 15 jarige leeftijd had hij een ontmoeting met Jezus en onder zware druk volgde hij de Heer. Op zijn 16de verjaardag verliet hij zijn plaats om Jezus te volgen. Hij kleepte zich als een Hindoe Sadhu (priester) en liep over de Himalay passen om het evangelie te brengen. Zoals Abraham, Enoch en de apostel Paulus wandelde hij met God en hij kreeg dezelfde geestelijke ervaringen als Paulus had die in de derde hemel was geweest en niet wist of het uit of in zijn lichaam was. Hij heeft het evangelie in vele plaatsen in India gebracht en heeft Amerika, Engeland, Australië, Europa, China en Japan bezocht. Ook heeft hij boeken geschreven. Zijn grootste passie was Tibet. Van zijn laatste reis naar Tibet is hij nooit teruggekomen

en niemand weet wat er met hem gebeurd is. Hij is 39 jaar oud geworden. Hij werd de apostel van de 20ste eeuw genoemd maar stond bekend als de Apostel met de bloedende voeten. Er zijn veel boeken over hem geschreven. Nu zijn er ook veel dienstknechten van God die in Hindoe kleding India doortrekken om het evangelie aan de Hindoes in de hogere casten te brengen wat niet eenvoudig is. Voorganger Gopal Roy sprak hier over het behouden van het geloof in deze tijd. Het waren twee fantastische diensten die door 450 gelovigen werden bezocht. Hij was weg van onze campus en heeft hier 5 dagen gelogeed. Ook in Bhilai zijn er twee conferenties geweest die druk bezocht werden. Ondanks de vervolging in India wordt het evangelie overal gepredikt en vinden er overal conferenties en seminars plaats!

Nieuwe speeltuin

Onze speeltuin is al jaren oud. Elke dag hebben kinderen ervan genoten. Door het vele gebruik zijn de schommels, de glijbanen en de wippen kapot. We kregen recentelijk een fijn bericht dat iemand een gift wilde geven voor een project. We dachten onmiddellijk aan een nieuwe speeltuin. We hebben een bedrijf in Bilaspur benaderd en zij zullen binnenkort komen om een nieuwe speeltuin te plaatsen. Iedereen is er zo blij om! Heel hartelijk dank aan de giftgever voor het bijdragen aan dit mooie project voor de kinderen.

Project: Nieuwe Tata bus

In het jaar 2012 hebben we een Tata Magic kunnen kopen die 10 jaar een grote zegen is geweest voor onze zending in ons stadje in het Sarguja gebergte dat omringd wordt door de jungles. De oude Magic had open raampjes en open deuren. Hij werd voor alles gebruikt zoals het brengen van de kinderen naar hun examens, de dokter of het ziekenhuis. Ook reden we hen onder andere naar sportwedstrijden, songfestivals en picknicks. De Tata Magic stond dag en nacht klaar om bezoekers en kinderen naar het station te rijden of van het station op te halen. Ook reed de versierde Magic mee in de jaarlijkse kerstrally

die door het hele dorp en door de stad ging om het kerst evangelie te brengen. Ook werden oudere mensen elke week opgehaald om de samenkomsten in de kerk bij te wonen en de oudere weduwen om de maandelijkse weduwen middagen te bezoeken. De straten in het oude winkelcentrum van ons stadje zijn heel nauw en met de jeep is het zo goed als onmogelijk om erdoor heen te rijden. Daarom was het zo fijn dat we alle boodschappen de Magic konden doen en zakken rijst en linzen, gascilinders, cementzakken, stoelen, tafels en dergelijke konden vervoeren. Na elf jaar is de Magic in zo'n slechte staat dat we hem niet meer kunnen gebruiken en we hem door een nieuwe en betere Magic willen vervangen voor het werk hier in Pendra. De nieuwe Magic is een tien zitter en heeft dichte ramen en deuren. Ze worden op vele scholen in India als schoolbusjes gebruikt. Voor een bedrag van € 9.000 kunnen we deze witte Tata bus instap klaar kopen. Wilt u ons helpen om deze bus te kunnen aanschaffen? U kunt hiervoor een gift geven via ons rekeningnummer zoals vermeld in de colofon onder vermelding van Project Tata Bus.



Vervolging in India

Wees niet bang voor wat u nog moet doormaken. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis gooien om u op de proef te stellen; u zult het tien dagen erg moeilijk hebben. Maar blijf Mij trouw tot de dood, dan zal Ik u de erekrans van het eeuwige leven geven.

Openbaringen 2:10

De vervolging is in de laatste maanden enorm toegenomen. In onze provincie vinden elke dag aanvallen tegen christenen plaats en in veel provincies worden voorgangers gearresteerd. In de provincie

Manipur zijn sinds 3 mei 340 kerken vernield en afgebrand. Onder hen vier hele mooie kathedralen. Ook zijn er honderden huizen vernield en afgebrand en meer dan 120 mensen gedood. Duizenden christenen zijn naar andere provincies gevlucht die hen met tegenzin binnenlaten. Honderden verblijven in overvolle shelters en krijgen amper te eten. Het is te erg om te beschrijven wat er in de provincie Manipur gebeurt en het is al aan het verspreiden naar andere provincies. De leidende partij in India heeft een christenvrij India beloofd en daar zijn ze mee bezig. Het land wordt ook steeds meer anti Westers. Op enkele landen na wordt het voor de christenen in deze wereld steeds moeilijker. Kortgeleden kreeg ik het bovenstaande vers toen een profeet voor me bad wat nu niet bepaald een bemoediging was! Maar we blijven doorgaan omdat we weten dat God met ons is tot aan de voleinding der wereld.

In memoriam

De nagedachtenis van een rechtvaardige brengt zegen voort.

Spreuken 10:7

Op 12 juni is mijn vriendin Nelly Vlak naar de Heer gegaan, die zij zo trouw gediend heeft. Een geweldige lieve vrouw is heengegaan en is nu bij de Heer. Een vrouw om trots op te zijn. Ik wens haar man Wim Gods hulp en zegen toe.

Op 29 juni is ook mijn vriendin Mariska van de Polder na een langdurige ziekte overleden. Zodra we op verlof naar Nederland kwamen, knipte ze mijn haar en vertelde mij allerlei leuke verhalen. Ze was zo actief en dapper. Op hoge leeftijd fietste ze nog door de stad en hielp ze nog in de kerk en zending. Mariska en haar man Martin namen ons altijd een dagje uit als we op verlof waren! Martin en Mariska hebben trouw de tweelingzussen Anureshma en Pratima John gesponsord, die nu allebei een gezin hebben. Ook hebben ze jarenlang enkele evangelisten ondersteund. Ik zal Mariska nooit vergeten. Ik wens Martin en de familie heel veel sterkte toe.

COLOFON

Stichting Kinderen van India

Elisabeth Children's Home, Jyotipur, Pendra Road,

Bilaspur C.G. 495117, India

Tel: Marja: 00 91 7751 220458

e-mail: johnmarja@gmail.com

www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877

Secretaris: Martijn Zeelenberg

Penningmeester: Alexander Bos

Algemeen bestuurslid: Astrid van Hoeve - Verhagen
Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk

E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

ING Bank:

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A

ABN-AMRO Bank:

IBAN NL27ABNA0455756902

t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht

of via de **DONEERKNOP** op de website onder 'Doneren en schenken'

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551



Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Graag wil ik mij aanmelden voor:

- Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de Stichting
- Het sponsoren van een Indiaas kind / weduwe (door kruisen wat u niet wilt).
- Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen.

Naam :

Adres :

Postcode/Woonplaats:.....

Telefoonnummer: E-Mail Adres:.....

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve-Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA
H.I. Ambacht