



Op 2 oktober vond het jaarlijkse songfestival in de Protestantse kerk in Pendra Road plaats waar een groepje van onze kinderen ook deel aan nam. Het was een leuke middag met een etentje erna. De kinderen kwamen zo trots als een pauw thuis met een heleboel prijzen! Op zaterdag 15 oktober werd er op onze school een wedstrijd Rangoli gehouden waarbij de klassen 1 tot 12 op de grond van de veranda van de school met gekleurd zand /krijt prachtige tekeningen hebben gemaakt. De veranda zag er heel leuk uit met al die mooie tekeningen en bonte kleuren!



Op 4 november hebben de onderwijzers de nieuwe uniformen voor onze school uitgedeeld. Een groene overgooier en beige blouse met een riem en stropdas voor de meisjes en voor de jongens een groene lange broek en beige overhemd met een riem en stropdas. Tot nu toe droegen ze hetzelfde uniform als de scholen van de overheid.



Op 14 november was het Kinderdag wat op onze school uitbundig gevierd werd met zang, dans en spelletjes. De kinderen kregen allemaal een etui van het onderwijzend personeel waarna er khir

werd geserveerd, een drank van melk en rijst met noten en specerijen en een bordje met verschillende snacks en snoepjes. Een dag eerder hadden de onderwijzeressen Sarika en Rekha met ons meisje Aradhana twee mooie slagroomtaarten gemaakt die werden aangesneden. Op 16 november zijn op school de testen begonnen en vanaf volgende maand krijgen de kinderen bijles.

Een week in onze zending in de stad Bhilai

Van 14 tot 19 oktober ben ik met Monika John (onze leidster in het kindershuis) naar Bhilai geweest waar ik twee dagen speciale samenkomsten heb gehouden die druk bezocht werden. Ik was 14 maanden niet in Bhilai geweest en meer dan 200 gelovigen hebben me bezocht. Ook kwamen voorgangers en jongeren, die in ons kindershuis zijn opgegroeid, langs om me te zien. We zijn naar de begraafplaats geweest om bloemen te leggen op de graven van de voorgangers en gelovigen die verleden jaar aan corona zijn overleden. Ook kon ik bloemen op het graf leggen van de 17 jarige Lucky, de drummer van onze kerk die altijd klaar stond om John te helpen. Hij verdronk toen hij de voetbal van jongetjes uit een vijver wilde halen. Zijn familie was drie jaar geleden uit het Hindoeïsme bekeerd. Zijn ouders kwamen mij bezoeken en huilden vreselijk. Zijn moeder vertelde mij dat ze een droom had gehad waarin ze in de hemel was en zij de straten van goud zag en John ontmoette die haar omhelsde wat haar troostte.

De zending in Bhilai heeft zondags 2 diensten en elke zaterdagavond wordt er bijbelstudie gegeven door de voorgangers Kritesh Manikpuri en Sudarshan Singh. Zij zijn in ons kindershuis opgegroeid. Verder vinden in ons gebouw ook diverse seminars, speciale samenkomsten en trouwerijen plaats.

Onze weduwen

Van 26 tot 28 oktober hadden we in onze kerk een seminar van de Light Foundation van Open Doors over de vervolging in India en

waar geleerd werd hoe er mee om te gaan. Er werden bijzondere getuigenissen gedeeld van aanvallen op kerken en van dappere mannen en vrouwen van God die geslagen waren en zwaar gewond in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en van hen die de aanvallen niet hadden overleefd. Ondanks alle pijn en hun verdriet getuigden zij dat de Heer hen zo wonderlijk had geholpen.

Op de laatste dag van het seminar hebben we ook al onze weduwen uitgenodigd om de samenkomsten bij te wonen, waarna ze hier hebben gegeten en hun maandelijkse ondersteuning hebben ontvangen.

Overlijden bijbelschool student Jayansh David



Jayansh David studeerde aan het Bijbel College in Dehradun aan de voet van de Himalaya. Zeven jaar geleden had hij problemen aan een oog en de dokters vonden een tumor in zijn hoofd waarvoor hij werd bestraald. Na vijf jaar werd hij volledig genezen verklaard. We hebben als stichting financieel kunnen bijdragen aan de medische behandelingen. Twee en een half jaar geleden kreeg hij problemen met zijn linker hand en voet. Hij bleek twee tumors in zijn wervelkolom te hebben en moest driemaal bestraald worden en driemaal chemotherapie hebben. Vanwege de lockdown moest hij halverwege zijn behandeling stoppen. Omdat het beter ging met zijn hand en voet is hij terug naar de bijbelschool gegaan waar hij zoveel vrienden had. Na de zomervakantie is hij in juli weer teruggegaan om zijn laatste jaar te doen. Hij was al snel niet in orde, maar hield het geheim omdat hij wilde afstuderen. Toen hij uiteindelijk thuis werd gebracht en ze naar het ziekenhuis gingen was het te laat. De dokters konden niets meer voor hem doen en in de ambulance terug naar huis stierf hij. De begrafenis werd door een paar honderd

mensen bijgewoond. Mij was gevraagd te spreken. Jayansh was een hele fijne en geestelijke jongen die de Heer lief had. Ik had hem de dag voor zijn overlijden bezocht en voor hem gebeden. Zijn ouders wonen bij ons in de buurt en zijn moeder is bestuurslid van onze Indiase stichting.

Actie in Nederland



Tijdens Koningsdag hebben Hildemarthe en Maaïke (buurmeisjes van Shanta en Eric Willemen) geld ingezameld voor de kinderen in India. Deze zomer heeft Shanta tijdens haar bezoek aan het kinderkuis van dit bedrag van € 50,- leuke knutselmateriaal

kunnen meenemen. Hildemarthe en Maaïke heel hartelijk bedankt voor jullie spontane actie!!

Kerstactie 2022

We willen deze kerst de kinderen en de weduwen ook weer verrassen met een warme wintertrui want in de maanden december tot februari kan het goed koud worden in Pendra Road en een centrale verwarming heeft men hier niet. Doet u dit jaar weer mee? Alvast heel hartelijk dank namens de kinderen en de weduwen!!

U kunt uw kerstgift overmaken o.v.v. 'kerstactie' op onze bankrekening: IBAN NL93INGB0000659498 of via de doneerknop op onze website: www.kinderenvanindia.nl

Bestuur in Nederland

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat er in het Nederlandse bestuur een wijziging zal plaatsvinden. Astrid van Hoeve heeft haar functie als penningmeester overgedragen aan Alexander Bos. Besloten is dat Astrid van Hoeve vooralsnog aanblijft

als algemeen bestuurslid, ter ondersteuning van de algemene zaken. Daarnaast heeft Eric Willemen kort geleden aangegeven dat hij zijn functie als secretaris wilde beëindigen. Eric is reeds vanaf het prille begin van de stichting betrokken bij het werk in India. Hij was één van de eersten die John en Marja George in het kindershuis in Pendra Road is gaan bezoeken. De daaropvolgende jaren heeft hij met grote regelmaat het kindershuis bezocht. Ieder bezoek was voor de kinderen een feestje, want hij organiseerde vele leuke en mooie activiteiten met de kinderen. We danken hem voor zijn inzet voor het werk in India. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe. Ondertussen hebben we een nieuwbestuurslid - Martijn Zeelenberg - kunnen vinden die bereid is zijn taken van secretaris over te nemen. Wij zijn hierover zeer verheugd, zodat we de continuïteit van onze werkzaamheden in Nederland als bestuur kunnen waarborgen. De nieuwe bestuursleden Alexander Bos en Martijn Zeelenberg stellen zich hier aan u voor:

Lang geleden heb ik – Alexander Bos - Marja leren kennen als zondagschool lerares, waarbij ik me nog steeds het moment kan herinneren waarin zij haar keuze voor India toelichtte. Als jonge tiener maakte de keuze en liefde voor deze roeping en John, indruk. Wat ik toen nog niet wist was dat ik en mijn vrouw Astrid, John en Marja nog op verschillende momenten zou ontmoeten. Op die momenten was er altijd de persoonlijke betrokkenheid.



De impact die zij met zo weinig middelen wisten te realiseren, heeft me altijd verwonderd.

Toen ik werd benaderd om aan dit liefdevolle werk te mogen bijdragen, was de keuze dan ook niet zo moeilijk. Samen met Astrid hebben we drie tieners en wonen we in Rotterdam aan de Zevenhuizerplas. In mijn werk begeleid ik complexe verkooptrajecten als commercieel leidinggevende.

Mijn naam is Martijn Zeelenberg. Ik ben 45 jaar en inmiddels 18 jaar getrouwd met Milena. We zijn de trotse ouders van Sem (17 jaar) en Noah (13 jaar) en wonen in Capelle aan den IJssel. In 1998 ben ik begonnen als piloot, mooi werk wat ik tot op de dag van vandaag met veel plezier doe.

In



oktober werd ik door Eljakim gevraagd om Eric op te volgen als secretaris van de Stichting kinderen van India. Omdat ik weinig tot geen bestuurlijke ervaring heb, was mijn eerste antwoord dat ik mij zeer vereerd voelde, maar dat ik er wel even over na wilde denken. Ik was al wel bekend met het werk van de Stichting. Zolang ik mij kan herinneren ken ik het werk van John en Marja en daarbij steunen wij als gezin het werk van de Stichting kinderen van India door middel van sponsoring. Lang hoefde ik dan ook niet na te denken. Ik vind het een voorrecht om het stokje van Eric over te nemen en zie er naar uit om samen met Eljakim, Alexander, Astrid en Christine het werk van de Stichting voort te zetten.

COLOFON

Stichting Kinderen van India

Elisabeth Children's Home, Jyotipur, Pendra Road,

Bilaspur C.G. 495117, India

Tel: Marja: 00 91 7751 220458

e-mail: johnmarja@gmail.com

www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877

Secretaris: Martijn Zeelenberg

Penningmeester: Alexander Bos

Algemeen bestuurslid: Astrid van Hoeve - Verhagen
Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk

E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

ING Bank:

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A

ABN-AMRO Bank:

IBAN NL27ABNA0455756902

t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht

of via de **DONEERKNOP** op de website onder 'Doneren en schenken'

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551



Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Graag wil ik mij aanmelden voor:

- Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de Stichting
- Het sponsoren van een Indiaas kind / weduwe (door kruisen wat u niet wilt).
- Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen.

Naam :

Adres :

Postcode/Woonplaats:.....

Telefoonnummer: E-Mail Adres:.....

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve-Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA
H.I. Ambacht