

Nieuws Uit het Hart Van India



Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Johannes 15:8

Het is nu 10 maanden geleden dat John zo plotseling is overleden en wij het werk moesten voortzetten wat hij meer dan 30 jaar geleden begonnen was. Het is geen makkelijke taak, te meer door een paar draconische wetten die twee weken na de dood van John zijn ingevoerd. Daarnaast hebben we te maken gehad met een vreselijke corona golf die mijn hele vriendenkring van voorgangers en evangelisten en 15 familieleden heeft weggenomen. Maar als ik terugkijk ben ik overweldigd van alles wat we hebben kunnen doen in de afgelopen 32 jaren. Allereerst de campus in Pendra Road met het kindershuis, de kerk, de Bijbelschool en de Elisabeth lagere en middelbare school, het weduwenproject, de ondersteuning van voorgangers en evangelisten en het dagverblijf van Compassion Internationaal (dat in 2018 door de overheid van India werd gesloten). In de grote stad Bhilai konden we een mooie kerk bouwen met zalen en kamers voor de Bijbelschool en de vele conferenties en seminars van de bijbelvertalers en andere christelijke organisaties die er hebben plaatsgevonden. We denken aan al die mensen die de Here Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen en de mensen die we al die jaren hebben kunnen helpen. De kroon van ons werk was het Elisabeth kindershuis waar honderden kinderen een toevlucht hebben gevonden en waar ze de Here Jezus hebben leren kennen en belangrijke gebedsstrijders zijn geworden in het Koninkrijk van God. Ze hebben allemaal een goede schoolopleiding genoten en velen zijn afgestudeerd aan de universiteit. De meeste kinderen van toen zijn

getrouwd en hebben kinderen en goede banen. Sommige zijn nog alleen maar maken het ook erg goed. Veel jongedames zijn verpleegsters in ziekenhuizen in verschillende provincies van India. Velen dienen de Heer waaronder Ishak Bagh, Nehemiah Abraham, Kritesh Manikpuri en zijn zus Ranjeeta, Sudarshan Singh, Diliwer Topo, Timothy Marco, Madhuri Bhokde, Shobha Das, Neetu Bala, Bharka Masih, Shirin Masih, Shirin Lewis, Rosalind Nigam, Rosalina Barnabas en Martina Paul. We hebben een Elisabeth familie Whatsappgroep en houden altijd contact met elkaar. Twee weken geleden belde Prerena Serva op om te vragen hoe het met mij gaat. Zij heeft dertien jaar in ons kinderkuis doorgebracht samen met haar twee zusjes. Momenteel is zij hoofdverpleegster in een ziekenhuis in de prachtige stad Lucknow in Noord India. Ze vertelde dat haar collega's en vrienden uit de kerk haar steeds zeggen dat zij zo anders is dan anderen. Dat ze haar kamer zo netjes opruimt en haar bed heel anders opmaakt en haar kleding zo mooi opvouwt. Dat ze zo lekker allerlei gerechten kan koken en altijd klaar staat om anderen te helpen. Dat ze zo ontzettend beleefd is en nooit slechte woorden zegt en de bijbel zo goed kent. Ze zei me dat ze altijd antwoordde dat ze in een kinderkuis is opgegroeid en de oom en tante daar haar alles hebben geleerd. Een van onze jongens uit het kinderkuis, Jayansh David, die theologie studeert zei me hetzelfde na de dood van John wat me echt goed heeft gedaan. Momenteel zijn de arbeiders bezig onze velden in de campus klaar te maken voor het zaaien van de rijst. Verleden jaar hadden we een hele grote oogst! Alles staat nu in bloei. John heeft zoveel bomen geplant de laatste jaren en ze hebben dit jaar zoveel vrucht gedragen. Zelfs de granaatappelboom draagt dit jaar voor het eerst vrucht! De laatste foto van John is genomen toen hij zijn laatste tocht door de velden maakte. Hij staat er bij een vruchtboom met een guave. Het is op het land net naast zijn graf. Als ik achterom kijk dan zie ik dat we veel vrucht hebben gedragen. Met we bedoel ik John die ontzettend veel vrucht heeft gedragen in zijn 55 jarige bediening en ik en ons team en het bestuur en de kinderen, het bestuur in Nederland en

alle sponsors en helpers zonder wie dit werk nooit en te nimmer mogelijk zou zijn geweest. Nu gaan we dapper door met het werk dat de Heer ons gegeven heeft en als wij in Hem blijven zal de Heer ons helpen en het werk zegenen. *Johannes 15:5 zegt: Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.*



Samen met Nisha onze kokkin en Sarika onze leidster

Nieuws van de Elisabeth campus

De Corona heeft vreselijk huisgehouden in onze provincie Chhattisgarh. Vele voorgangers en evangelisten hebben hun leven verloren. De scholen zijn voor lange tijd gesloten geweest en werd er online les gegeven. Gelukkig waren we in staat om steeds verschillende groepjes sponsorkinderen te herbergen in het kinderkuis. De klas 10 uitslagen waren fantastisch. Alle kinderen zijn net als verleden jaar in de eerste divisie geslaagd met hele hoge cijfers. Nu wachten we nog op de uitslagen van de Middelbare School. Ook in de zomervakantie hebben we hier een fijn groepje kinderen uit de grote steden gehouden. Thuis zouden ze in een pieplein huisje zonder tuin opgesloten zijn geweest, maar hier hebben ze genoten en vrijwel niets van de lockdown gemerkt. De campus is zo groot met een speeltuin en grote velden met veel bomen en bloemen. Omdat het in de zomertijd overdag te heet was,

speelden de kinderen elke avond een spel dat Tipul heet en ik dorpsgolf noem. Elke avond klonk hier gezellig luid gejoel en gejuich! Nu is de regentijd begonnen en spelen de kinderen allerlei spelletjes binnen in het kinderdhuis, terwijl de grotere jongens hun tijd doorbrengen met schaken of met body building/ fitnessstraining. Compassion International heeft jaren geleden deze fitnessstoestellen geschonken. Ondertussen druppelen er weer wat kinderen binnen om het nieuwe schooljaar hier door te brengen.



Een groepje kinderen met een paar jongemannen die in ons kinderdhuis zijn opgegroeid.

De eerste verjaardag van onze kokkin Phoolbai

Op 2 juli heb ik met de kinderen en de leidsters van het kinderdhuis - Monika en Sarika John - de verjaardag van onze kokkin Phoolbai in mijn woonkamer gevierd. Ze was heel opgewonden omdat dit pas de eerste keer van haar leven was dat haar verjaardag werd gevierd. Ze weet namelijk niet wanneer ze geboren is net zoals vele anderen in de dorpen om ons heen. Het gemeentebestuur heeft haar kortgeleden een vaste geboortedatum gegeven en men denkt dat ze achter in de vijftig is. Phoolbai was heel jong getrouwd, net als vroeger alle meisjes in India, maar omdat ze geen kinderen kon krijgen nam haar man een andere vrouw. Hij zei haar dat ze wel als dienstmeisje mocht blijven, maar dat sloeg zij af. Gelukkig mocht zij

bij haar ouders terugkomen wat ongebruikelijk is in India! Phoolbai is nooit naar school geweest en kwam bij ons in de bouw van de kerk terecht samen met twee andere vrouwen uit haar dorp die ook geen kinderen hadden en uit huis waren gezet. Zij mochten jammer genoeg niet terugkomen bij hun ouders. Deze drie vrouwen werkten in de bouw met een christelijke metselaar uit onze straat. Hij werd verliefd op Phoolbai. Zij werd lid van onze kerk en gaf haar leven aan de Heer. John heeft haar gedoopt waarna Phoolbai en de metselaar trouwden. Na haar trouwen werd Phoolbai kokkin in ons kinderkuis en samen met Nisha Michael werkt ze hier nog steeds. Ze kon niet alleen lekker koken maar we vonden uit dat ze heel wijs was en prachtige gaven van de Heer had ontvangen. Phoolbai is echt een zegen voor ons en de kinderen. We hadden een mooie lekkere cake gekocht en hebben haar toegezongen en voor haar gebeden. Het was de eerste keer dat ze verjaarscadeautjes heeft gekregen waar ze zo blij mee was! V.l.n.r. onze kokkinnen Nisha en Phoolbai



Manisha en Purnima

Manisha en Purnima zijn zusjes. Manisha is 16 jaar en Purnima is 14 jaar. De meisjes wonen sinds drie jaar in het kinderkuis. Hun moeder Padma is weduwe. Toen de meisjes klein waren is haar man aan TBC overleden. Padma wordt heel slecht behandeld door haar

schoonouders wat op enkele uitzonderingen na heel gebruikelijk is in India. Manisha en Purnima hebben nog twee zusjes die bij de ouders van Padma in een dorpje wonen. Padma komt uit een Hindoe familie maar heeft in onze kerk in Bhilai de Heer aangenomen. Manisha en Purnima zijn heel leuke meisjes. Manisha



kan heel erg goed koken en allebei de meisjes zijn heel handig en goede leerlingen. Manisha zit al in de eindexamenklas van de middelbare school en Purnima zit in klas 9. Ze kunnen ook allebei heel goed zingen en drum spelen. Verleden maand was Manisha jarig wat we ook in mijn woonkamer

hebben gevierd. Ik had Padma uitgenodigd naar Pendra Road te komen voor de verjaardag van Manisha en er een weekje aan toe te voegen wat ze gedaan heeft. Padma is al weer een tijdje terug in Bhilai waar ze onze kerk bezoekt maar de twee meisjes zijn hier het hele jaar gebleven.

In memoriam

*Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou ik het
gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden.*

Johannes 14:1-2

Op 25 mei is broeder Jan Boonstra, de oprichter en voorganger van de Volle Evangelie Gemeente De Schutse in Rotterdam op hoge leeftijd overleden. Hij heeft zoveel jaren trouw gediend, samen met zijn vrouw die een jaar eerder naar haar Heiland is gegaan. Een tijdje voor haar overlijden had ik een droom. In de droom stond ik op het perron van een station met een rek op wieltjes waaraan mijn kleding aan klerhangers hing. Er stond een hele lange containertrein op het perron en broeder en zuster Boonstra zaten voor in de trein. Ik wilde

ook met hen mee maar de trein begon te rijden en ik bleef achter. Ik begreep onmiddellijk dat de vele containers vol zaten met de werken die zij samen voor de Heer hadden gedaan en dat hun werk nu over was en de Heer hen thuis zou halen en zij beloofd zouden worden voor hun werken. Ik begreep ook dat het mijn tijd nog niet was en ik nog veel moest doen voor de Heer vanwege de kleding aan het rek. Zij hebben heel hard gewerkt en hebben velen tot de Heer geleid en verzorgd. Nooit was iets te veel voor hen.

Wij wensen Nicolienne en Johan, Ingeborg en Sam, de familie en de gemeenteleden Gods vrede en veel sterkte toe.

Op 15 juni is Hendrik Jan van Mourik voorganger van de Restoration Church in Groningen overleden. Zij zijn goede vrienden van ons en zij zijn ook eens bij ons op bezoek geweest in India.

Wij wensen zijn vrouw Jacoba Gods vrede en heel veel sterkte toe.

Na drie weken ernstig ziek te zijn geweest is Jan van Hoeve, de echtgenoot van Astrid van Hoeve, penningmeester van de Stichting Kinderen van India, op 12 juli naar de Heer gegaan. Hij was een goede vriend en samen met Astrid heeft hij ons heel veel geholpen tijdens onze verlofperioden in Nederland. Hij haalde en bracht ons van en naar het vliegveld. En we gingen tijdens ons verlof altijd een weekend samen naar Groningen om in de Restoration Church te spreken. Daarna gingen we dan op bezoek bij mijn correspondentievriendin en haar man in Markelo. Dat waren onvergetelijke weekenden. Ook onze bezoeken bij hen thuis waren altijd zo gezellig. Jan is een zegen voor velen geweest en was zo trouw! Hij stond altijd voor iedereen klaar en had een vriendelijk woord voor iedereen. Hij zorgde voor de minderbedeelden en de ouderen. Ik weet dat Jan nu net als John bij de Heer in de hemel is waar het goed en veilig is.

Samen met mijn team en de kinderen wens ik Astrid en alle familieleden Gods vrede en heel veel sterkte toe.

COLOFON
Stichting Kinderen van India

Elisabeth Children's Home, Jyotipur, Pendra Road,
Bilaspur C.G. 495117, India
Tel: Marja: 00 91 7751 220458
e-mail: johnmarja@gmail.com
www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877

Secretaris: Eric Willemen

Albert Cuypstraat 30,2981 CA Ridderkerk. Tel: 0180-425749

Penningmeester: Astrid van Hoeve - Verhagen

Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk

E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

ING Bank:

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A

ABN-AMRO Bank:

IBAN NL27ABNA0455756902

t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551



Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Graag wil ik mij aanmelden voor:

- Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de Stichting
- Het sponsoren van een Indiaas kind / bijbelschoolstudent / een evangelist/ weduwe (door kruisen wat u niet wilt).
- Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen.

Naam :

Adres :

Postcode/Woonplaats:.....

Telefoonnummer: E-Mail Adres:.....

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve-Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA
H.I. Ambacht