

Nieuws Uit het Hart Van India



Juist door zijn ellende redt Hij de ellendige, en door de verdrukking opent Hij hun oor. Zo lokte Hij ook u uit de muil van de nood, naar wijde, onbeperkte ruimte, naar uw rustige dis, die vol vette spijs was Job 36:16.

Het Corona virus in India

Op 3 januari gingen na de kerstvakantie de schooldeuren weer open en waren de kinderen weer terug in het kinderkamp. Het was heerlijk de kleintjes weer te zien spelen voor ons huis op de campus en goed ze weer te horen bidden en zingen in de bidstonden in deze tijd van opwekking in India.

Eind februari hebben we een gezellige plantendag met de kinderen georganiseerd. De kinderen hebben allemaal mooie planten in potten gezet zodat we binnenkort kunnen genieten van de prachtige bloemen hier op de campus van het kinderkamp. Jammer genoeg is het in maart regelmatig noodweer geweest. Zo hebben we het hier nog nooit gezien. We hebben heel veel regen en onweer gehad. Er vielen zelfs hagelstenen zo groot als pingpongballen. Maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen we binnenkort toch genieten van de bloemen.

Op 13 maart stonden drie dokters en de magistraat van ons district voor de deur. Ze kwamen vanwege het Corona virus en vroegen naar mijn gezondheid en wanneer ik in India was aangekomen. Gelukkig was ik net genezen van mijn verkoudheid en waren we voor de Corona uitbraak in India aangekomen, anders hadden we 14 dagen in quarantaine moeten. De volgende dag stond het in de krant!



Plantendag



Aantal meisjes uit de eindexamenklas

Om acht uur op donderdagavond 19 maart kondigde de minister president op televisie af dat een samenscholingsverbod om twaalf uur in de nacht zou ingaan en zou duren tot 31 maart. Alle scholen waren al gesloten maar nu moesten de kindertuinen ook gesloten

worden. De klassen 10 en 12 waren nog bezig met hun examens die wel doorgingen. De meeste kinderen zijn met treinen en bussen naar huis, naar hun familie gegaan en zouden op 1 april terugkomen voor hun overgangsexamens. Op vrijdagavond 26 maart om acht uur kondigde de minister president echter af dat er om twaalf uur in de nacht een algemeen uitgaansverbod zou intreden en dat er geen treinen en bussen meer zouden rijden en alle buitenlandse en binnenlandse vluchten waren geannuleerd tot 14 april. Omdat de treinen en bussen niet meer reden konden we de kinderen niet meer naar huis sturen en de kinderen die terug zouden komen voor hun examens kunnen niet meer komen. Het laatste vak van klas 12 is uitgesteld tot na 14 april. We hadden dit jaar een heel leuke groep en ik mis de kinderen die weg zijn maar ben blij dat er nog 22 kinderen in het kinderkuis zijn. Op de dag dat het uitgaansverbod werd ingesteld was John in de jeep onderweg naar Bhilai voor een test voor zijn suikerziekte en tegelijkertijd om het werk te overzien. Hij arriveerde gelukkig voor twaalf uur in Bhilai. Van de dokter kreeg hij een brief mee om terug naar Pendra Road te kunnen gaan. Ondanks de hulp van een hoge christelijke officier kreeg John geen pas en moest hij zonder pas naar Pendra Road rijden. Hij reisde met onze assistent voorganger en een bijbelschoolstudente. Ze werden op alle controleposten aangehouden maar de brief van de dokter deed steeds wonderen waardoor ze door mochten rijden. In de buurt van Pendra Road werden ze bij een controlepost aangehouden. De politie gaf aan dat ze absoluut niet verder mochten omdat ze geen pas hadden. Wonder boven wonder kwam er plotseling uit het duister een jongeman aan rennen die riep: "Laat hem gaan, hij is van het Elisabeth Kinderhuis". Toen zei hij tegen John dat hij Marcia Marko uit het kinderkuis kende. Hij had haar en andere meisjes uit het kinderkuis een paar jaar geleden tijdens een sportwedstrijd ontmoet. De agenten waren dronken en wilden geld maar de jongeman, die in die plaats midden in de jungle een belangrijke positie had, stond erop dat ze John lieten gaan waarna hij door mocht rijden en uiteindelijk zijn ze veilig thuisgekomen. Er is

veel gebeden voor deze reis en de Heer heeft de vele gebeden verhoord. Hierna moest onze assistent voorganger weer terug naar Bhilai met de auto en John is bij de magistraat in Pendra Road geweest om een pas voor hem aan te vragen. Het was dezelfde magistraat die bij ons thuis was gekomen met de drie dokters om te zien of ik gezond was. Ze was heel aardig tegen John en zij gaf de pas onmiddellijk! De Heer helpt ons steeds weer in deze enge tijd. Ook wat betreft het eten. Onze kruidenier heeft zakken rijst en linzen en olie, meel en suiker gegeven en we hebben specerijen en alles wat we nodig hebben voor de kinderen in huis. De kippenboer geeft gratis kip want niemand koopt het. Ook in Bhilai hebben de winkeliers alles gegeven wat er nodig is voor de bijbelschoolstudenten.

Niet iedereen is echter zo gelukkig. Honderdduizenden arme mensen uit New Delhi lopen al dagen honderden kilometers om hun dorpen in de andere provincies te bereiken. Ze hebben geen geld, geen eten en geen dak boven hun hoofd. Het is zo verdrietig de menigten te zien die zo erbarmelijk moeten lijden. Zij zijn degenen die hun werk kwijt zijn omdat alle fabrieken en winkels gesloten zijn. Miljoenen hebben de grote steden van India verlaten en zijn op weg naar huis. Het is een ware Exodus. Ze lopen in de hitte met baby's en kleine kinderen op hun armen en grote balen op hun hoofd op weg naar hun dorpen zonder eten en geld en velen worden door de politie geslagen. Het is een enorme kudde zonder herder wat mijn hart heeft gebroken. Van Bhilai tot Pendra Road liepen honderden op de weg naar hun dorpen. Hier in Pendra verblijven tweehonderd van hen en vijftig chauffeurs in een school en krijgen eten van het gemeentebestuur. De stichtingen mochten van de overheid eerst niet helpen, maar nu hebben ze ons gevraagd eten (rijst en linzen) te geven aan deze gestrande personen. We zijn blij dat we hen nu kunnen helpen. John wordt ook constant opgebeld door mensen die geld en hulp vragen. We proberen ook zoveel als mogelijk hierbij te helpen. Ook de voorgangers van kleine kerken geven we extra ondersteuning, want zij zijn afhankelijk van de collectes voor hun

levensbehoeften. En op dit moment kunnen de kerkgemeenschappen niet samenkomen. Op vrijdag 27 maart is een weeklang kettinggebed begonnen van de gelovigen van onze Bethel Volle Evangelie Gemeente in Pendra Road. We bidden dat de duizenden nieuwe jonge dienstknechten van God deze menigte met het evangelie kunnen bereiken en dat velen tot de Here Jezus zullen komen die hen kan redden uit de muil van de nood en hun zal leiden naar de tafel vol heerlijke gerechten. (Job 36:16) Dat was het doel waarvoor ik als jonge vrouw naar India ben gekomen om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan de armen die zo lijden in dit land omdat zij geen goede herder hebben die voor hen zorgt. We weten dat het in Nederland, België, Europa en over de hele wereld ook heel erg moeilijk is. We bidden hier voor die ernstige situatie en natuurlijk ook voor onze sponsors, vrienden en familie met de kinderen en gelovigen.

Van het bestuur

Hierboven heeft u kunnen lezen hoe het leven in India en specifiek in het kindershuis op dit moment verloopt. We krijgen deze dagen vele telefoontjes van bezorgde sponsors. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Zoals u heeft kunnen lezen kunnen we in de omgeving van het kindershuis veel betekenen voor de grote groep mensen die niet meer verder kunnen reizen naar hun dorpen. Ook krijgen we vragen over hoe we de kinderen nu ondersteunen nu een groot deel van hen naar huis is. We onderhouden contact met de families en indien de nood erg groot is bij hen thuis, springen we uiteraard bij. De weduwen kunnen nu ook niet meer bij elkaar komen. Maar wij bezoeken hen en brengen dan hun maandelijkse ondersteuning. Verder lopen de reguliere kosten van het kindershuis zoals water, elektriciteit, verzekeringen en salariskosten van de werkers zoals bewaking en keukenpersoneel gewoon door. Wij vragen u om – ondanks de onzekere tijden in ons eigen land – het

werk in India te blijven steunen en te bidden voor de kinderen, evangelisten, weduwen, werkers en John en Marja.

Verloving Bijbelschoolstudente Shamma

Op 14 februari vond de verloving van Shamma Parveen Khan met een evangelist uit Sri Lanka plaats en mij was gevraagd om het woord te brengen. De voorganger en een zakenman waren met de jongeman uit Sri Lanka gekomen terwijl een bevriende voorganger met zijn vrouw en dochtertje uit Bombay was gekomen. Het was een geweldige dienst. Aan het einde van de dienst gaf John ze een zegen. Na de dienst was er een lunch. Nu is Shamma bezig met de voorbereidingen voor de trouwerij die waarschijnlijk in november in Bhilai zal plaatsvinden. Daarna zal er ook een feest in Sri Lanka zijn waar wij ook voor zijn uitgenodigd!

Onze samenkomst in de diertuin

Op zondag 1 maart vond onze samenkomst niet in onze kerk plaats maar in de diertuin in Bhilai! We mochten gratis binnenkomen omdat een oudste in onze kerk tot zijn pensioen jarenlang directeur van deze diertuin is geweest. We kregen een fijne plaats met een podium in het park toegewezen. De zangdienst werd door Shanti Joseph geleid. Shanti heeft haar jeugd in ons kinderkuis doorgebracht en heeft aan de universiteit Sociologie gestudeerd. Verleden jaar is zij met onze buurjongen Nitesh Kashiyap getrouwd en zij werkt nu voor Jesus Calls in ons gebouw in Bhilai. Na de zangdienst gaven verschillende gelovigen hun getuigenis waarna ik het woord van God heb gebracht. Ondanks mijn Calvinistische opvoeding voelde ik me even een geestverwant van Augustinus die het evangelie aan de vogels en wilde dieren bracht. Het deed me ook denken aan de keer dat ik op reis naar Goa in een circus heb geslapen! Ik heb op allerlei plaatsen het woord kunnen brengen. Ik heb zelfs een keer op een zondagmorgen in de trein van Chennai

naar Bhilai in een dienst gesproken toen honderden gelovigen terugkeerden van een conferentie. Toen konden we dat nog doen! Nu zouden ze je de trein uitgooien. John getuigt nog steeds in de trein maar ze hebben tweemaal een van zijn schoenen uit de trein gegooid. Na onze dienst in de dierentuin zijn John en ik en de oudere gelovigen teruggereeden naar huis, terwijl de jongere families, de kinderen, onze bijbelschoolstudenten en de assistent voorganger de dierentuin hebben bezocht en er genoten hebben.



Nieuw sanitair

Het nieuwe toilettenblok van de meisjes is zo goed als klaar en momenteel worden er drie toiletten gebruikt. De muren moeten echter nog gewit worden en de deuren geveerd worden. Ook de gang moet nog gewit worden. Pas als het uitgaansverbod is opgeheven kunnen de bouwvakkers weer komen om het werk af te maken. De toiletten op de bovenverdieping zijn ook gerenoveerd en mooi geworden maar dat werk is ook nog niet helemaal af. Als de kinderen voor het nieuwe schooljaar terugkomen zullen ze zo blij zijn met de acht nieuwe toiletten en badkamers, hun nieuwe matrassen en hun opgeknapte kamers! We willen een ieder danken die hiervoor een gift heeft gegeven! We hopen in onze volgende nieuwsbrief foto's te kunnen laten zien met de kinderen er bij.

COLOFON
Stichting Kinderen van India

Elisabeth Children's Home, Jyotipur, Pendra Road,
Bilaspur C.G. 495117, India
Tel: John en Marja: 00 91 7751 220458
e-mail: johnmarja@gmail.com
www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877
Secretaris: Eric Willemen
Albert Cuypstraat 30,2981 CA Ridderkerk. Tel: 0180-425749
Penningmeester: Astrid van Hoeve - Verhagen
Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713
Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk
E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

ING Bank:
IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A
ABN-AMRO Bank:
IBAN NL27ABNA0455756902
t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551



Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Graag wil ik mij aanmelden voor:

- Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de Stichting
- Het sponsoren van een Indiaas kind / bijbelschoolstudent / een evangelist/ weduwe (door kruisen wat u niet wilt).
- Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen.

Naam :

Adres :

Postcode/Woonplaats:.....

Telefoonnummer: E-Mail Adres:.....

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve-Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA
H.I. Ambacht